

# Tre frågor till de som gör att

Vet du vem som leder föreningens verksamhet i din region? Här har du svaret.

Kontakta de här personerna om du har idéer eller om du vill vara med och påverka rovdjurs-Sverige mer aktivt. Vi ställde tre frågor till människorna som tillsammans gör att SRF hörs över hela Sverige:

1. Varför har du intresserat dig för rovdjur?
2. Vad vill du verka för i din region?
3. Berätta om ett särskilt rovdjursmöte du minns?

**ROLF GUSTAFSSON,**  
Norrbottens län

1. "Jag har alltid varit intresserad av djur, natur och friluftsliv. Har vi rovdjuren kvar är det en bra indikator på att vi människor förstått något om hur livet hänger ihop. Då är chansen stor att resten av vår omgivning också lever och mår bra".



pas också på att få med mig några medlemmar på lo- eller järvspårning under vintrarna. Sedan vill jag förstås att vi ska bli fler medlemmar i vårt län. I dag är vi 54 stycken".

3. "När jag hörde vargyl första gången. Det var en kall förmiddag i januari och jag följde ett lospår över en liten kulle. Då stannade tiden".

**PETER NILSSON,**  
Västernorrlands län

2. "För tillfället inte mer än att försöka skaffa fler medlemmar. Norrbottens län utgör en fjärdedel av Sveriges yta men vi är under 80 medlemmar".
3. "En björnhona med två ungar på ca sju meters håll utanför mitt tält i Sjaunjas skogsland i början av 80-talet. Honans rytande är det mest imponerande jag upplevt. Jag minns också mötet med rödräv och järv, som jag berättade om i VR nr 4, 2001".

**TOBIAS HELLBERG,**  
Västerbottens län

1. "Rovdjursintresset är en del av mitt stora naturintresse. När jag började spåra varg och lo i dåvarande Hagforsreviret, tog engagemanget fart på allvar".
2. "Jag representerar SRF i Västerbottens rovdjursråd. Jag hop-



1. "Jag märkte i tidig ålder att rovdjuren i vissa kretsar drogs med ett oförtjänt dåligt rykte. Kan man sprida information om rovdjuren och på så sätt få en ökad kunskap och acceptans känns det bra".



2. "Vi har länsstyrelsens uppdrag att inventera järv i länet. Som det ser ut i dag kommer vi också att få sitta med i länsstyrelsen rovdjursgrupp. Vi ger ut en årsrapport där samtliga inkomna rovdjursobservationer från länet finns med. Aktiviteter i form av spår dagar, föredrag etcetera står högt på önskelistan".

3. "När jag med en vän fann två kungsörnsungar i ett bo för första gången. Men även då en lodjurshona och hennes unge kunde beskådas på 30 meters avstånd utan att de visste om min närvaro".

**KARIN ERICSON,**  
Jämtlands län

1. "Kanske för att jag aldrig riktigt förstått vad som är så speciellt med rovdjur... Jag arbetar med naturinformation - ideellt och professionellt".



2. "Vi vill säkert mycket, men Jämtland är stort som hela Götaland, så det är inte så lätt att träffas. Vi brukar samarrangera bildvisningskvällar med Naturskyddsföreningen med flera. Spårkurser har vi också haft".
3. "Fjällrävar ligger mig varmt om hjärtat - det är vårt mest utrotningshotade djur och de förde mig samman med min man".

**ANITA ERIKSSON,**  
Dalarnas län

1. "Om människan kan lära sig att leva med rovdjuren är en hel del vunnet i förståelsen av hur livsviktigt det är med ekologisk balans".



2. "Planering tillsammans med Jägarförbundet Gävle-Dala, Studieförbundet, Naturskyddsföreningen, Skogsvårdsstyrelsen med flera för De Vildas Dag för årskurs 4 till nästa år. Bättre samarbete med myndigheter, förbund och föreningar samt

**Björnhonans rytande är det mest imponerande jag upplevt**



**Om människan kan lära sig att leva med rovdjuren är en hel del vunnet**



# SRF hörs över hela Sverige

utbildning/upplysning till barn och ungdom om rovdjuren. Jag vill också verka för att turistnäringen ska förstå vilken stor ekonomisk resurs rovdjuren är. Dalfolket är ju mycket duktigt på att tillvarata saker som lockar turister”.

3. ”Jag har endast sett en vild björn och då en som sprang framför bilen. Däremot har jag haft dem nära. I Norrland såg jag björn när jag var och plockade lingon. Varg passerar min gård och i närheten men jag har bara sett spår och spillning. Jag märker på mina djur när varg är i närheten”.

**DAVID SKANTZ,**  
Värmlands län

1. ”Någon måste ju göra det”.
2. ”Diverse aktiviteter: vargspårning, medlemsmöten, mässor, vandring i vargreviren och stängsling”.



3. ”Jag har så dåligt minne...”

**UFFE STRIDSBERG,**  
Gävleborgs län

1. ”I grunden har jag ett starkt naturintresse och för mig är alla djurs rätt att existera självklar. All den negativism och skräckpropaganda som sprids av vissa grupper när det gäller stora rovdjur gjorde att jag engagerade mig”.



2. ”Vi arbetar i länsstyrelsens nybildade rovdjursgrupp. Deltar vid olika arrangemang som mässor, debatter och studiecirklar. Arrangerar temadagar, studiebesök och aktiviteter, men skulle vilja hinna med mer”.

3. ”Tyvärr, något direkt ”möte” med rovdjur har jag aldrig haft, men jag har sett björn på håll några gånger, vilket var helt odramatiskt”.

**ANNIKA CHRISTENSEN,**  
Örebro län

1. ”Jag kunde helt enkelt inte låta bli. Först och främst är jag uppfostrad till att visa respekt för djur och natur av en mycket naturintresserad far. Varför det blev just rovdjur är svårare att svara på. Kanske har det med förföljelsen av varg att göra”.



2. ”Vi har ett nyetablerat samarbete med Studieförbundet. Jag vill också kontakta Länsstyrelsen angående rovdjursgruppen och skapa en bättre kommunikation med medlemmar som önskar aktivera sig. Dessutom skulle jag själv vilja hinna gå en stängslingskurs”!
3. ”De flesta rovdjur jag träffat har gått på två ben och talat samma språk som jag”.

**MARITA ANDERSSON,**  
Västmanlands län

1. ”Jag har alltid varit intresserad av djur och natur, och särskilt rovdjur”.
2. ”Jag vill få igång medlemsträffar och ordna en resa till Rovdjurscentret i Järvsö, när det är klart”.



3. ”För några år sedan var jag ute och gick med mina två hundar. De började skälla upp mot ett träd, och där satt ett lodjur och såg skamset ut. Det tyckte väl att det var lite pinsamt att bli uppjagad i ett träd av två hundar. Vi har mycket lodjur i mina hemtrakter och jag hör ofta lodjur. De låter nästan som ugglor”!

**NICLAS AMLOH,**  
Södermanlands län

1. ”Jag har alltid haft intresse för dom större rovdjuren. Att få vara ute i skogen och veta att man har chansen att möta någon av de stora, det är något speciellt. Därför har jag engagerat mig för rovdjuren”.



2. ”Ska försöka fånga intresserade skolungdomar, så jag har för avsikt att besöka några av skolorna i Oxelösund och Nyköping”.

3. ”Det var i slutet av 1970-talet. Jag var och tältade och fiskade vid Nävsjön som ligger i södra Södermanland. Det var i månadsskiftet augusti och september. Klockan var väl bortåt 23 och elden hade nästan brunnit ut då jag hörde ett lodjur skrika. Det var väl max 100 meter bort. Det var första gången jag hörde ett lodjur, (men det visste jag inte då) och det låtet glömmet jag aldrig”.

**KURT KÄLLSTRÖM**  
Uppsala län

1. ”Jag har så länge jag minns fascinerats av samspelet mellan olika arter i naturen. Rovdjur och fåglar har alltid haft en central betydelse för mig. Mina hemmamarker under barndomen var den fågelrika sjön Hovran”.



2. ”Jag vill medverka till en attitydförändring baserad på sakkunskap gällande våra rov-

**I Norrland såg jag björn när jag var och plockade lingon**



**De flesta rovdjur jag träffat har gått på två ben och talat samma språk som jag**



## Tre frågor till... forts

djur. Detta ska ske med nuvarande och blivande medlemmar, förebyggande verksamhet i form av rovdjursstängsel, ökad samverkan med andra föreningar som till exempel Naturskyddsföreningen. Det är också viktigt att kontakta massmedierna i regionen".

3. "I Sverige har jag ännu inte haft så många tillfällen, men för ett antal år sedan i Alaska, Denali, kom jag och några kamrater i närkontakt med en grizzlybjörn. Som tur var började den jaga jordekorrar i stället för oss".



**KAROLINA GRANATH  
OCH TOMMY LAMBRELL,**  
Stockholms län

1. "Intresset för djur och natur har alltid funnits. Att arbeta för livskraftiga rovdjursstammar känns naturligt helt enkelt. Jag är också intresserad av sameliv, tamdjurshållning och jakt vilket gör det hela ännu mer intressant".
2. "Att öka intresset och kunskapen om rovdjuren och inleda samarbete med andra intressenter".
3. "Späckhuggarsafari i Tysfjorden. Magnifika djur," tycker Karolina!

**SVEN-OLOF LÖVGREN,**  
Östergötlands län

1. "Rovdjuren har alltid fascinerat mig, jag var varg i mitt förra liv, enligt DNA-prover".
2. "Vi spårar när det finns snö, och håller föredrag för att sprida kunskap. En studiecirkel pågår just nu. Vi värvar medlemmar och är mycket ute i naturen. Kärnan av "stängslare" kommer från Östergötland".
3. "Mina björnmöten tre stycken, men kanske framför allt när jag mötte tre vargar på en sjö i Värmland vintern 2002. Jag har mött alla de fem stora".



**SVANTE LYSÉN,**  
Västra Götaland & Hallands län

1. "Jag tycker att det är viktigt att det finns en ekologisk balans".
2. "Jag är alldeles färsk i kläderna. Jag hoppas snart kunna växa in i rollen och börja jobba med information, utställningar m m".
3. "Ett möte med en järv som sprang över en myr på 60-talet i skogsområdet Svartedalen norr om Kungälv. Den hade



uppehållit sig i området en längre tid. Andra minnesvärda möten har varit med varg vid två tillfällen på 70-talet i Ros-tofjällen norr om Torne Träsk".

**MAGNUS SJÖBECK,**  
Blekinge & Skåne län

1. "Det behövs en motkraft till de fördomar och den okunskap om rovdjuren som än i dag förekommer i media. De behövs i naturen för att upprätthålla balansen. Dessutom är det bra om det finns ideella grupper som ser till att internationella konventioner och andra regler följs".
2. "Att öka förståelsen för rovdjuren. En art som utter hade exempelvis varit kul att få tillbaka i större omfattning till Skåne och Blekinge. Skåne har sedan några år haft en ökning av flera arter rovfåglar. Det gäller till exempel kungsörn, havsörn, berguval och pilgrimsfalk".
3. "Ett upptaktsmöte för cirka åtta år sedan, som tyvärr inte mynnade ut i någonting. Nu gör vi ett nytt försök med föresatsen att i framtiden arbeta aktivt för rovdjuren med betoningen på dem i Skåne och Blekinge".



footnot: Adresser och telefonnummer till respektive ansvarig hittar du under vinjetten föreningsnytt på sidan 24.

**Det är viktigt att det finns en ekologisk balans**



**Rovdjur och fåglar har alltid haft en central betydelse för mig**



## Vill du ha din bild publicerad i Våra Rovdjur?

Föreningen håller på att lägga upp ett bildarkiv. Har du fotografier som du vill delge föreningen så skicka dem till adressen nedan.

Får SRF behålla dina kopior eller diabolbilder, ange det. I annat fall läser vi in dem på cd-skivor.

Bilderna kommer att användas i vår tidsskrift och på föreningens hemsida samt i föreningens föredragsverksamhet.

Vi kommer alltid att ange ditt namn då

fotografierna publiceras. Vi kan dock inte ge något honorar. Ange om fotografierna är tagna på djurpark eller i vilt tillstånd. Ange gärna datum och plats/lokal för bilden. Ju mer vi får veta om bilden, desto bättre.

Det får gärna vara bilder från hela världen. Då på rovdjur och rovfåglar i vilt tillstånd eller fångenskap. Bilder på deras byten (döda eller levande), livsmiljöer eller hoten mot dem.

Läser du själv in bilderna så skicka dem på cd-skiva och **INTE** på e-post. Hör dock först efter med undertecknad för specifikationer för inläsning.

I bildarkivsgruppen ingår Ann Dahlerus, Kent-Åke Gustavsson och Rolf Gustafsson.  
Rolf Gustafsson  
Edeforsgatan 86  
974 38 Luleå  
0920-178 02  
rolfg092017802@yahoo.se