



Vi skulle spåra varg...

När de två ”rådjuren” nere på isen vände sig om, stod hjärtat stilla...

FOTO:
ROSIE PETERS

Under spårkursveckorna i februari vid Klarälvdalens folkhögskola fick elever vid skolan och intresserade utifrån landet vara med och lära sig identifiera och tolka spår och spårtecken och få en inblick i hur kvalitetsäkning av spårloppor går till. Men att få se varg hade väl ingen vågat drömma om...

En av deltagarna, Rosie Peters berättar:

– Jag var mest nyfiken på att bakspåra och se vad som hänt. Första veckan hade vi följt en varg ett gott stycke och upptäckte efter ett tag att också ett lodjur hade gått i vargens spår. Veckan därpå var

det mitt livs största dag. Jag har alltid velat se varg ända sedan jag var liten. Vi var tre tjejer som skulle åka iväg norrut på västra sidan om Klarälven. Då ropar jag: ”Där är ett rådjur, stanna!” Vi tittar – de är två. När de vänder sig om – då ser vi att det är vargar! Hjärtat stod stilla!

Vi stannade bilen, gick ut och fotograferade. Sedan började vargarna gå och vi kunde följa dem. Det var helt fantastiskt, det var som om de svävade fram över isen! Det går inte att beskriva känslan att se dem – underbart, härligt!

Jag tänker på händelsen varje dag och har skickat bilder till alla

mina vänner och har ringt upp minst 100 kronor på min mobil för att berätta det för alla!

Vargarna på Rosies bilder är ett nyetablerat par som lever i ett litet område instängt mellan tre andra vargrevir: Nyskogareviret, Halgåreviret och Jangenreviret och har det därför bekymmersamt. DNA-prover från spillning och urin har tagits och svaren förväntas berätta om parets ursprung.

HANS RING

Lärare på Vilt- och naturvårdslinjen vid Klarälvdalens folkhögskola.

